

De REIZEN TOP 100

De redactie van REIZEN Magazine stelde deze TOP 100 reisbestemmingen samen die óf in de lift zitten óf nog altijd top zijn.

Mee eens? Mee oneens? We zijn ook benieuwd welke bestemming voor jou op nr.1 staat. En welke bestemming ontbreekt of moet ab-so-luut vervangen worden?

1. Andalusië, Spanje

Al Andalus (land van vandalen), zo noemden de Moren Zuid-Spanje. Wie er geweest is, weet beter. Muchos clichés over Spanje, van flamenco tot stierenvechten, stammen uit deze regio, die alles heeft: steden als Granada en [Sevilla](#), de Sierra Nevada en Sierra de Cazorla, zonnige costas, een woestijn, de Straat van Gibraltar en ga zo maar door...



2. Parijs, Frankrijk

Stap uit op Gare du Nord en loop een boulevard in (met het prettig kriebelende gevoel dat de stad op je wacht). Koffie met croissant op een terras. Dat is [Parijs](#). En dan heb je nog een heel weekend voor Montmartre, Seine-oevers, Tuileriën, Musée d'Orsay, Rue de Rivoli, etcetera, enzovoort.

3. Sognefjord-regio, Noorwegen

Biedt alles waar Noorwegen geliefd om is: daverende watervallen, [diepgesneden fjorden](#), eeuwenoude staafkerken, houten vissersdorpen, spiegelende meren, grillige gletsjers en stille Noren. Verkennen per auto, ferry en te voet.

4. IJsland

Wil je zien, ruiken en voelen hoe de wereld is ontstaan, ga dan naar dit (ei)land met actieve vulkanen, krakende gletsjers, borrelende sulfatoren en spuitende geisers. Geknipt voor [een avontuurlijke fly-drive](#). En: in de zomer altijd licht.



5. New York, Verenigde Staten

Veerkracht & vitaliteit. [New York](#) is tough town, nergens mee te vergelijken. Een metropool waar je je meteen thuis voelt, van Brooklyn Bridge tot Broadway.

6. Istanbul, Turkije

Byzantium was al welvarend, Constantinopel onmisbaar. En ook nu is [Istanbul](#) het economische hart van Turkije. En de stad floreert. Geen crisis, wel een heerlijke mix tussen oud & nieuw, west & oost, en Europa & Azië.

7. Peru

Alleen al voor de Inca-parels Cuzco en [Machu Picchu](#). Dat er zo lang geleden (tot circa 1550) zo ver van alles (2500 meter hoog, diep in de Andes) zo'n ontwikkeld volk heeft geleefd, roept ook vandaag nog meer vragen dan antwoorden op.

8. Rome, Italië

Handelen naar het gezegde 'When in Rome, do as the Romans', gaat vanzelf in [de Eeuwige Stad](#). Van Caesar tot Vespa, het komt allemaal op je pad, tussen Colosseum, Vaticaanstad en de Spaanse trappen.

9. Myanmar/Birma

Nu Obama hier Aung San Suu Kyi heeft gekust, kunt ook u onbezwaard op reis naar [Birma/Myanmar](#). Al blijft het een avontuurlijke bestemming, want dit boeddhistische land heeft behalve van foute bestuurders ook last van cyclonen, aardbevingen en overstromingen.

10. Wilde Westen, [Verenigde Staten](#)

Om de zowel (extreem) grote als kleine natuurwonderen in de Nationale Parken, zoals Grand Canyon, Zion, Bryce en Arches. Maar ook voor de stadjes onderweg, zoals Kanab en Escalante, waar je op een krakende veranda een koude cola drinkt, starend naar voorbijrollende tumbleweeds.

11. Sint-Petersburg, Rusland

Statig Russisch. Kanalen, het Winterpaleis, de Hermitage. Alsof de laatste tsaar elk moment zijn opwachting kan maken. De meest historische stad van Rusland, waar ook schathemelrijke nouveaux riches shoppen in Nevski Prospekt, naast bedelaars.

12. Madagaskar

Eilanden rijk aan endemische (unieke) flora en fauna: de Galapagosarchipel, Socotra en [Madagaskar](#). Laatstgenoemde is verreweg het grootste en hier is dan ook het meeste te zien en te beleven. Bizarre beesten, bloemen en boabas.

13. [Colombia](#)

Volgens sommigen een schurkenstaat, vanwege wit poeder. Toch stappen steeds meer gringos hier uit hun cruiseboot om te genieten van flora, salsa en het op één na gelukkigste volk ter aarde.

14. Australië

Zonsondergang bij Uluru (de Grote Rode Rots), snorkelen boven de Great Barrier Reef, klauteren over de tuinen van Harbour Bridge in Sydney of varen tussen de krokodillen in Kakadu National Park. Alles kan en mag daar, [Down Under](#).

15. Amsterdam, Nederland

Sfeer, vertier & vele [bezienswaardigheden](#) (van Café Nol via Paradiso tot Eye) in elk jaargetijde, voor elk budget.

16. de Wadden, Nederland

[Frisvrolijke uitwaaiwondertjes](#) in zee. Onze favorieten: Vlieland en Schiermonnikoog. Maar daar hoeft u het niet mee eens te zijn. Beter van niet zelfs.

17. [Zuid-Afrika](#)

Niet alleen vanwege de wildparken (Kruger en Addo mag je niet missen), maar ook het oogstrelende landschap bij de Tafelberg, de Wilde Kust en de Tuinenroute.



18. Bali, Indonesië

Need we say more? Oké, op sommige plekken een beetje overlopen, maar nog altijd de diamant van de [Indonesische archipel](#).

19. Spanje, [binnenland](#)

Vlieg per lowcoster naar om het even welke stad, huur een auto en volg de kleine wegen op de kaart. Bijvoorbeeld naar het stedenschoon van Segovia, Toledo, Cuenca en Teruel, maar ook (en vooral) voor alles daartussen. Pueblos, castillos & fundas. Boek niets vooraf, vind alles ter plekke.

20. Nepal

Magie, mystiek en de Mount Everest. De 3 M's van [Nepal](#) zijn dé attracties van het verborgen Hindoerijk. Hoofdstad Kathmandu, met zijn paleizen, tempels en 'de Ogen van Boeddha', is de opmaat voor de eeuwige sneeuw in de Himalaya: het Dak van de Wereld.

21. Cappadocië, Turkije

[Wonderlijk werelderfgoed, dit tufsteenlandschap](#) (zie foto). Overall zie je bizarre, gigantische paddenstoelen, waarvan sommige worden bewoond. Beleef een nacht als een pasja in een der grothotels.



22. Peloponnessos, Griekenland

Grote liefde van de hoofdredacteur. Op weinig plekken vind je zoveel unieke musea en bezienswaardigheden als op [dit grote Griekse schiereiland](#). Tijdens een zonnige autoreis knoop je Mani, Mycene, Olympia, Arcadië, Epidaurus en het Korinthe-kanaal heerlijk aan elkaar.

23. [Venetië](#), Italië

Amore, amore, amore. Meest romantische stad van Europa, alleen te voet of per boot (traghetto) te ontdekken. Zwijmel aan het Canal Grande, zie de zon achter een van de stadspaleizen zakken of nip aan een Martini, begeleid door een strijkje, op het Piazza San Marco.

24. Corsica, Frankrijk

Groenste en meest bergachtige mediterrane eiland. Frans door de loop van de geschiedenis, maar koppig van origine (Napoleon was Corsicaan). Bergen die tot in de hemel reiken – waardoor er nog geen 100 meter rechte weg is. En een kustlijn zo ruig, dat je er zelfs hartje zomer nog een baai voor jezelf kunt vinden.

25. Costa Rica

25% van [Costa Rica](#) is beschermd natuurreservaat, waarin 865 soorten vogels (van kuifcaracara tot quetzal) rondfladderen. Hans Dorrestijn zou er urenlang van worden. Plus: bergketens, regenwoud en mangrovebos, tussen Grote Oceaan en Caribische Zee (rijk aan koraalrif).

26. [Lissabon](#), Portugal

‘Stad der steden, waar alles wulpsch zweigt in smart, die het verleden voortsleept in het heden, en ruïnes met roem verwart.’ Deze woorden zijn van J.J. Slauerhoff, en dus is het waar.

27. Amalfikust, Italië

Ga niet Napels zien om daarna te sterven, maar kijk even iets verder. Want daar, waar de citroenen bloeien, schittert [de Costiera Amalfitana](#). Dankzij o.m. Positano, Amalfi, Ravello en Cetara de mooiste kust van de laars, en wellicht ook ter wereld.

28. [Marrakech](#), Marokko

Hoog op 28. De folders schrijven ‘droomstad’, ‘sprookjesstad’, ‘Duizenden-een-nacht’. Allemaal waar. Zorg wel dat je in een riad (betaalbaar paleisje met binnenplaats) overnacht. En eet ’s avonds minstens één keer op het Djemaa el Fna-plein.

29. Dolomieten, Italië

Europa’s mooiste bergen? Zou kunnen. Ze liggen in Italië, in [Trentino](#). En tijdens het Sounds of the Dolomites klinkt overal muziek. Dan heb je dus klassieke muziek, jazz én de misschien wel mooiste bergen van Europa.

30. Shanghai, China

Het nieuwe China. Nergens gebeurt er op dit moment zo veel als in [Shanghai](#). 20 miljoen inwoners en een skyline die elk kwartaal verandert. De Chinese economie lijkt op dit moment op z’n hoogtepunt, nu gaan dus, voor de bubbel knapt.

31. Ko Chang, Thailand

Thailand is het meest laagdrempelige land van Azië. Voor wie nu [Bangkok](#) of Phuket iets té populair (= druk) vindt, tippen wij Ko Chang (niet ver van Cambodja). Ook hier kun je mooi snorkelen of met een olifant in bad, maar op dit eiland gaat het er zo mogelijk nog iets relaxter aan toe.



32. Praag, Tsjechië

Stad met 1,2 miljoen inwoners die toch aanvoelt als een openluchtmuseum waarin je onbeperkt kunt dwalen. Langs burcht, kloosters, kerken & paleizen. En passant ontdek je de Joodse Wijk en talloze [jugendstil-juwelen](#).

33. Seychellen

115 eilandjes net boven Madagaskar, waarvan je er zo een voor jezelf kunt hebben. Wat je dan krijgt? Volgens velen de mooiste stranden ter wereld. Inclusief reuzenschildpadden, dolfijnen en de meest exotische vogelsoorten.

34. Tanzania

Combineer een safari in Serengeti en de Ngorongorokrater (leeuwen, waterbuffels, jachtluipaarden, neushoorns, giraffen en olifanten) met deze uitdaging: klim naar het 'Dak van Afrika': de Kilimanjaro (5892 m).

35. Buenos Aires, Argentinië

Waar voelt het alsof je in Parijs loopt? In Parijs, klopt. Maar ook in [Buenos Aires](#), met zijn boulevards en Argentijnse temperament. En reis dan ook maar even door naar de Andes met het swingende Salta in het noorden en de luidkrakende Perito Morenogletsjer in het zuiden, niet ver van Vuurland.



36. Gouden Driehoek, India

Een route van 700 kilometer, langs tal van hoogtoppen. Om maar wat te noemen: het Rode Fort in Delhi, de Taj Mahal in Agra en het Paleis van de Winden in Jaipur.

37. Azoren, Portugal

[Vergeten archipel](#) halverwege de Atlantische Oceaan. Ga hier hopen langs sappig groene landschappen, overdonderende bloemenzeeën, werkzame vulkanen, uitgestorven stranden en slaperige vissersdorpen. En spot zowel walvis als dolfijn.

38. Wallis, Zwitserland

Zonnig kanton met daarin de Grote Sint-Bernard, de Matterhorn en de Aletschgletsjer. Minder bekend maar ook erg mooi: Val d'Hérens, Binntal, Lac de Derborence, en de Totensee.



39. Toscane, Italië

Omdat [Toscane](#) het Toscane van Toscane is. En ook zo voelt wanneer je, roerend in je espresso voor een barretje waar dan ook, ergens in Toscane zit. Een bijzonder prettig gevoel, dat is het.

40. Ierland

Voor pure schoonheid hoef je niet ver. Op de redactie staakten de stemmen over wat nou de mooiste regio van [Ierland](#) is. The Ring of Kerry, Connemara, de Wicklow Mountains, de Aran-eilanden of Dingle? Laat het ons weten.

41. Antarctica

Een reis die je waarschijnlijk hooguit één keer in je leven maakt. Maar wát een reis. IJsbergen, pinguïnkolonies, zeeolifanten en bultruggen, je vindt het allemaal op het ['Witte Continent'](#).

42. Angkor Wat, Cambodja

Oude Khmer-tempelstad, eeuwenlang door jungle overwoekerd, maar nu grotendeels te bewonderen. Voor een deel dus ook nog niet, en dat maakt het spannend. Ook het nabije Tonle Sap, waarop complete dorpjes drijven, is een bezoek waard.



43. [Provence](#), Frankrijk

Lavendelvelden, wilde paarden, Mont Ventoux, Camargue, Avignon, Gorges du Verdon, zonnebloemen. Daarom en meer. La vie en rose.

44. Oman

Buurman Jemen vinden we eerlijk gezegd nóg mooier, maar dat is helaas onveilig. En dus staat hier nu het ook verre van lelijke [Oman](#). Woestijnland aan zee, onderin het Arabisch Schiereiland, met steden als Sur, Nizwa en Salalah.

45. Namibië

In [dit veiligste land van Afrika](#) vind je wereldklasse safariparken, een extreem ruige kustlijn en de Sossusvlei: de mooiste woestijn op aarde. Plus: je kunt er terecht in je moerstaal. Want: ons praat hier Afrikaans. En Duits, dat ook



46. Bretagne, Frankrijk

Van Mont St.-Michel via de Jan-van-Genten op Cap Fréhel tot aan Pointe du Raz, waar golven razen tegen Finistère (= 'einde der aarde'). Bretagne roept de zeemens in ons naar boven. Leven met eb & vloed – bij Cancale aan de noordkust bedraagt het getijdenverschil zelfs 14 meter – zit ook in Hollands bloed.

47. Moskou, Rusland

Tja, Moskou op 47. Je haat deze über-drukke stad of je houdt ervan. Wij horen bij de laatste categorie en laten dit jaar via een schitterende fotoreportage van Paul Tolenaar zien waarom je er toch ooit heen moet.

48. Rio de Janeiro, Brazilië

In 2014 is er het WK voetbal. In 2016 zijn er de Olympische Spelen. Wil je de massa voor zijn, ga dan komend jaar. Als Rio nog Rio is.

49. Loire, Frankrijk

De kastelen van Chambord, Chenonceaux, Chinon, Villandry en nog een dozijn namen zijn een lust voor het oog. Voeg daarbij de Loire, de enige Franse rivier die nog vrij mag meanderen van bron tot oceaan en voilà, je hebt een koninklijk dal: Vallée de la Loire.

50. Gent, België

Van België, en dan met name Vlaanderen, krijgt REIZ& altijd goede zin. Van zowel Brugge als Antwerpen, maar toch vooral van [Gent](#). Topstad voor een weekend weg. Tip: 't Dreupelkot aan de Groentemarkt.

51. Lapland, Finland

Winter in Fins Lapland is, vergeef ons het cliché, een sprookje. Verken de eeuwig zingende witte wouden en bevroren meren op ski's, per rendierslee of met een sneeuwscooter. En duik 's avonds de sauna in of ga op jacht naar het noorderlicht.

52. Madrid, Spanje

Sorry Barcelona-dweppers, maar REIZ& gaat voor [Madrid](#). Oké, voetbalclub Barcelona is (mogelijk) beter maar er is zóóó veel te zien en te doen in de hoofdstad: Chueca, Prado, Plaza Mayor, Casa Patas (Flamenco), onwijs nachtleven en een enorm park, middenin de stad.

53. Berlijn, Duitsland

Dankzij – of ondanks – WOII is de stad nog lang niet af. Rondom de Reichstag (overleefde alle geweld) en de Potsdamer Platz (etalage van moderne architectuur) bouwt en etst [Berlijn](#) zich de 21ste eeuw in. Met overal etspaden trap je zo van de East Side Gallery naar de neonreclames op Kurfürstendamm.

54. Dubrovnik, Kroatië

Ottomanen, Napoleon en meer recente beschietingen hebben de '[Parel aan de Adria](#)' niet klein gekregen. Geheel ommuurde middeleeuwse kustplaats waar Byzantijnen en Venetianen forten, fonteinen en paleizen hebben achtergelaten.

55. Mont Blanc, Frankrijk

Neem de Mont Blanc Express (juni-sept.) in de richting van de top van West-Europa (4810 m). Spectaculaire treinrit door de Alpen. Vanuit Martigny (Zwitserland) rij je naar Chamonix, langs diepe kloven, uitkijkend over gletsjers.

56. Bakenland, Spanje

Nee, zeg geen Spanje, je bent in Baskenland. Waarom je er heen moet? Bilbao vanwege pinxtos (Baskische tapas) en Guggenheim, San Sébastian vanwege de spectaculaire baai waar het aan ligt, en de rest vanwege de rest.

57. [Boedapest](#), Hongarije

Aan de Pest-kant raast verkeer door brede en statige avenues, ligt het imponerende Heldenplein en vind je een zinderend nachtleven in hippe clubs. Aan de Buda-kant is het totaal anders. Alsof je door een Oostenrijks bergdorp wandelt, op zondagochtend.



58. Krakau, Polen

Tip voor een wintercitytrip: slenter door het werelderfgoed van [de oude hoofdstad van Polen](#). Langs de Drakengrot en de kathedraal van Wawel, of rond de Rynek Glowny (Grote Markt). En doe dit via de kelderbars en kroegen met knetterende kachels.

59. Salar de Uyuni, Bolivia

Er zijn plekken op de wereld die zo ontzettend mooi zijn, dat het gewoon niet echt lijkt. Een van die plekken is Salar de Uyuni, een enorme zoutvlakte in Bolivia. Grootste spiegel ter wereld.

60. Kreta, [Griekenland](#)

Ondanks mega-hotels aan de noordkust is Kreta nog altijd ruig, met in het binnenland 'puzzelberg' Idi en het Knossos-paleis, en aan de zuidkust diepe canyons tot aan zee.

61. Cevennen, Frankrijk

Deze dunbevolkte, knoestige bergketen in het zuiden van Frankrijk is werelderfgoed. Met zowel droomdorpen als vele curiosités pittoresques, zoals de Gorges du Tarn, Causse Méjean, Mont Aigoual, het Cirque de Navacelles en de Grotte des Demoiselles.

62. Luang Prabang, [Laos](#)

Vele eeuwen lang voor falang (bleekhuiden) een onbekende tempelstad. Maar vandaag komen ze per bus of vliegtuig om 32 boeddhistische tempels te bewonderen of om met een monnik te mediteren, Lao-Lao (rijstwhisky) te drinken of een olifant te knuffelen.

63. Devon, Engeland

Er is hier meer te zien, maar wij tippen nu even Exmoor en Dartmoor. Woeste heide waarop bij volle maan zowel mensverscheurende honden als ruiters zonder hoofd en bloedmooie maagden zijn gezien.

64. Cuba

Gaan, voordat de Amerikaanse Buicks en Oldsmobiles er niet meer rijden en Castro uit het straatbeeld van [Havana](#) is verdwenen.

65. Stockholm, Zweden

[De Zweedse hoofdstad](#), die op 14 eilanden rust, is te ontdekken per ferry. Hop van Gamla Stan, het middeleeuwse hart, naar groen Långholmen, of van up-and-coming Södermalm naar museumeiland Djurgården. En doe dit dan op zo'n oneindige zomerdag.



66. Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Stad van superlatieven, bekend om glimmende skyscrapers, ultraluxe hotels, shopping malls en opgespoten stranden, maar er bestaat ook nog zoets als het traditionele [Dubai](#). Dat van kruidige soeks en rollende zandduinen.

67. Sri Lanka

Op een oppervlakte gelijk aan die van de Benelux: stranden, jungle, plantages, tempels, een Hollandse stad uit vervlogen tijden, giga-Boeddha's, weeshuizen voor olifanten en nog een handvol wereldwonderen.

68. Hongkong, China

Ideale stopover-stad aan de Zuid-Chinese Zee waarin je met gemak vier dagen kunt stukslaan. [Hongkong](#) heeft het allemaal. Wolkenkrabbers en zonnige zandstranden. Dichtbegroeide heuvels, Oosterse markten, Dim sum, kabeltrams, 10.000 Boeddha's, pretparken & Cantonese opera.

69. Voerstreek, België

Vlaamse enclave onder de rook van Maastricht. Als Zuid-Limburg, maar dan onaangeharkt. Rollende heuvels, de kabbelende Voer en in elke kroeg een gastvrije uitbater (die soms liever Frans praat, want de [Voerstreek](#) was ooit francofoon). Wandelplek bij uitstek.

70. El Hierro, Canarische Eilanden

De toeristische voorzieningen op dit kleinste Canarische Eiland zijn nog vrij beperkt. En dat vindt REIZ& wel prettig. Pas wel op voor de pruttelende vulkaan.

71. Borneo, Maleisië

Je hoeft geen Redmond O'Hanlon te zijn om de jungle van Borneo in te gaan. Oren en ogen open zetten en je vergapen aan neushoornvogels, orang-oetans en krokodillen. Plus: als toetje een paar dagen op een bountystrand (duikbril mee!).

72. Nova Scotia, Canada

[Canada](#) in postzegelformaat. Op 1,5 keer Nederland vind je natuurparken met elanden, indianenwouden, een ruige kustlijn, een baai met 's werelds hoogste getijdenverschil (16 meter!) en Halifax, een fijne stad. Plus: whale watching.

73. Chigago, Verenigde Staten

Muzikale (klassiek, jazz, blues) bakermat van de wolkenkrabber en ook de komende vier jaar de President's hometown. Plus: nergens in Amerika vind je betere hotdogs.

74. Zürich, Zwitserland

Je denkt: saaie bankstad. En dat bankstad klopt. Maar verder is dit toch écht een van Europa's leukste steden. Geknipt om te flaneren, shoppen of kunst te kijken, mede dankzij de metamorfose van industriegebied West. Met als decor de Alpen.

75. [Edinburgh](#), Schotland

De middeleeuwse keienstraatjes rond de The Royal Mile lokken je, via koopmanshuizen, musea en kerken, naar The Castle. Een ridderkasteel dat véél ouder is dan, net buiten de stad, Forth Bridge, een Eiffel-achtige spoorbrug uit 1890. Maar pas op: ook daar spookt het.

76. Zuid-Bohemen, Tsjechië

[Praag](#) is bekend. Maar Český Krumlov? Volmaakt middeleeuws stadje a/d Moldau, met kleurige poppengevels. Overigens, in het Boheemse Woud vind je tal van dorpen waar de tijd geen vat op lijkt te krijgen. Holašovice bijvoorbeeld.

77. Luxor, Egypte

De Arabische lente laat de piramiden onbewogen. Koers zuidwaarts, stroomopwaarts [over de Nijl per cruiseboot](#). Want dit is de beste manier om in Luxor de talrijke tempels, koningsgraven en obeliskten te bewonderen.

78. Saba, Nederland

Vlieland (op 16) is mooi maar 'Unspoiled Queen' Saba (Nederlandse gemeente!), het kleinste bewoonde eiland van Nederland, is een tropische verrassing met groene valleien, schattige huisjes, het hoogste punt van ons land (877 m) én... het engste vliegveld ter wereld.

79. Oost-Vlaanderen, België

Zo in de buurt van Oudenaarde, daar waar de dorpen Kwaremont, Boekendries, Wolfgat en Louise-Marie heten. En waar je hoopt op een regenbui. Want nergens klaart het daarna zo mooi op als hier.

80. Vaud, Zwitserland



Vaud zegt u weinig? Een Zwitsers kanton. Met onder meer, en dit zou toch wel een belletje moeten doen rinkelen: het Meer van Genève, Montreux en het Château de Chillon.

81. [Kaaipverdië](#)

Vijftien eilanden, waarvan negen bewoond, zo'n 500 kilometer uit de kust van West-Afrika. Elk eiland is anders, maar droog, groen, plat of bergachtig: overal klinkt muziek. Morna, waar je tegelijk droevig en blij van wordt.

82. Civita Di Bagnoregio, Italië

Een soort Mont Saint-Michel, maar dan in Italië en zonder water. Vestingdorp hoog op een berg, slechts bereikbaar per loopbrug (waar echter ook scooters gebruik van maken). 's Avonds nog specialer, als de massa is opgelost.



83. München, Duitsland

Het Oktoberfest is een feest van bier, jolijt en gezang. Maar de Biergarten in de Beierse hoofdstad zijn ganzjährlich tot laat open. Chinaturm in de Englischer Garten is, hoe gek het ook klinkt, de beroemdste biertuin, met op zondagmiddag een Lederhosen-orkest.

84. Tobago

Caribisch eiland in optima forma: stranden van fijn zand, omzoomd door palmen, heldere snorkelbaaien en lome dorpen vol felgekleurde huizen. Plus, in het binnenland: hiken door regenwoud, waarin het stikt van de kolibries.

85. Hebriden, [Schotland](#)

Archipel aan de rand van Europa. met ruige rotsen en harige hooglanders. Maar ook, met, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, whiskydistilleerderijen.

86. Yucathan, Mexico

[Yucatan](#), de leukste vakantiestreek van Mexico, kampt met het verkeerde imago van massatoerisme (Cancun, Playa del Carmen). Maar REIZ& dwaalde hier helemaal alleen door doodstille Maya-steden en over spierwitte stranden.

87. [Wenen](#), Oostenrijk

Wereldstad tussen Oost- en West-Europa, vol van historische architectuur, kunst en muziek. Sobieski, Napoleon, Sisi, Lenin, Mozart, Beethoven, Klimt, Schubert, Mahler, Hundertwasser, wie vertoefde hier niet?

88. Oslo, Noorwegen

[Knalgroene hoofdstad](#) met fjorden, eilanden, bossen, meren, watervallen, wilde beken en skihellingen binnen de stadsgrenzen. Plus: fantastische musea, knusse stadshaven en de magistrale beeldentuin Vigelandpark.



89. Voralberg, Oostenrijk

De reliëfrijke achterhoek van Oostenrijk, op de grens met Duitsland, Zwitserland en Liechtenstein. Bodensee nabij, 's winters sneeuwzeker en in de zomer een wandelparadijs. REIZ&-tip: Damüls.

90. Belfast, Noord-Ierland

Voormalige no-go stad maakte dé comeback van 2012, met de opening van [de Titanic Experience](#). Andere attracties zijn o.m. de politiek getinte muurschilderingen en de oerknusse pubs, terwijl de rest van Noord-Ierland smeekt om een rondrit.

91. Montréal, Canada

Canada's Ville Française. Groot, divers. Wolkenkrabbers staan rond de historische basiliek, de citadel en het Olympische park uit 1976. De metropool is beroemd als Village Gai en voor de multiculti's is er zowel een Little Italy als een Quartier Latin.

92. Tallinn, Estland

Het trio Baltische hoofdsteden is feeëriek, idyllisch, vol kronkelsteegjes en kerken, en historisch boeiend. En als we er eentje moeten kiezen, met het mes op de keel: [Tallinn](#).

93. Zanzibar

Eiland voor de kust van Tanzania (34). En een kruispunt van eeuwenoude vaarwegen van schepen uit het Midden-Oosten, Afrika, Europa en het Verre Oosten. Dat kun je nu nog merken.

94. Skagen, Denemarken

In de noordpunt van [Denemarken](#), waar Skagerrak en Kattegat elkaar ontmoeten, ligt Skagen. Een vissersdorp vol huizen met rieten daken, niet ver van mooie musea, lange zandstranden en een door 'wandele duinen' ingesloten kerk.

95. Georgië

Tussen Oost-Europa en West-Azië ligt een land met bergen hoger dan 5000 meter (Kaukasus), subtropische stranden (aan de Zwarte Zee) en een levendige hoofdstad. Plus: hier is nog veel te ontdekken. Doe dit dan wel voorzichtig, in Georgië zijn gebieden die je liever eerst door anderen laat ontdekken.

96. [Jordanië](#)

Rode Zee, Dode Zee, prachtige woestijnen, machtige kloven, Bijbelse plekken én, wat geen enkele bezoeker ooit nog vergeet: de eerste blik op Petra, de verborgen woestijnstad.

97. Londen

Nog net in deze REIZ&100. Terecht. Londen is kosmopolitischer en hipper dan ooit tevoren, een mekka voor culi-freaks en die achterlijke pubsluitingstijden staan allang bij het grof vuil. Plus: [Londen](#) is weer een beetje betaalbaar.

98. Rimini, Italië

'Foute badplaats!', denk je eerst. Maar daarna ontdek je de kundige koks, fijne familiehotels, Romeinse ruïnes, Federico Fellini en het achterland, dat zinnenprikkend is.

99. [Nieuw-Zeeland](#)

Picture this: fjorden, stomende geisers en oerbos waarin Maori's, hobbits en kiwi's (de vogels welteverstaan) zich verschuilen. Een aards paradijs, op 24 uur vliegen van Schiphol.

100. Albanië

De villa van wijlen dictator Hoxha zit nog op slot, maar de dwergstaat zelf (het 'Laatste Geheim van Europa') is al wel open. Reken op ruïnes, grotten en strand. Lowcoster Corendon vliegt vanaf mei op hoofdstad Tirana.